

Titelseite

Het sprookjespad in Bollendorf
Een rotsachtig verhaal van Koning Bollybur

Benodigde tijd incl. pauzes: ca. 2 uren
Voor kleine en grote kinderen vanaf 4 jaar

Innenseite

Idee en illustraties van Annette en Paul Theo Colljung
Elke wandelaar die het sprookjespad heeft voltooid, de mystieke rotsfiguren heeft erkend en in dit kleurboek alles gekleurd heeft, krijgt een kleine beloning bij de balie van het toerismekantoor (vzv).
Veel plezier!

Nächste Innenseite

Hallo beste kleine en grote wandelaars,
Op ons Bollendorfer sprookjespad leren jullie ons mooie rotsenlandschap op een heel fantasierijke manier kennen. Wij hopen dat ons reisje naar de sprookjeswereld die onze natuur verteld, zal bevallen.

1/

hier begint ons verhaaltje dat wordt ingeleid door de legendarische sprookjesverteller van de oertijd.

Ooit voor heel veel jaren woonde in het bos van Bollendorf de koningszoon, Bollybur. Boze roofridders veroverden zijn kasteel en namen zijn teer beminde prinses Bollonia gevangen. Ze eisten vier bollen uit puur goud om zij kasteel en de prinses vrij te kopen.

2/

Zo verstopte zich de jonge koningszoon in de grot onder de Sonnenlay, waar een goede geest over waakte. Van hier boven kon hij over de vallei kijken en zien wat er in zijn rijk allemaal gebeurde.

3/

Toen hij op een koele morgen op jacht was verscheen aan Bollybur in het midden van de rots de Blauwe Madonna.
Ze was kleurrijk en mooi en sprak tot hem: "Bollybur, toon hier dat je een goede koning van het bos bent. Op een dag zal je met de ogen van de rotsen een gouden schat zien en je zal opnieuw koning van je rijk Bollendorf zijn.

4/

Niet ver van de plaats van de verschijning bood hem de koning der dieren, een machtige leeuw, zijn hulp aan en de vriendschap van alle dieren in het bos. Maar hij waarschuwde Bollybur voor de grote, wilde draak, die nijdig was omdat iemand anders regeerde in het bos.

5/

Bollybur ging een stukje verder en plots stond hij voor een reusachtige troon van Lias-zandsteen. Van daaraf kon hij over het bos regeren.
Van die tijd aan hield hij van de dieren in het bos en hij respecteerde de natuur. Hij werd beloond met de zoetste bosbessen, frambozen, braambessen, bosaardbeien en de meeste edele paddenstoelen. Ook nu nog vinden jullie die nog hier.

6/

Toen hij door he bos ging, wist Bollybur opeens dat de wilde draak onderaan de rotsen heel dichtbij moest zijn. Dat kon hij duidelijk zien aan de voetafdruk aan één van de rotsen.

7/

Op een dag ging de jonge koning langs de hoge rotsen in zijn rijk in het bos toen hij plots door de toppen van de beuken en eiken door een heldere zonnestraal werd geraakt. De tranen schoten in zijn ogen zodat hij ze voor een ogenblik dicht deed. Toen hij ze weer opende was het alsof hij duizenden ogen had en hij in alle hoeken van bos kon kijken. "Nu zie ik met de ogen van de rotsen", schoot hem te binnen.

8/

En een ogenblikje later, midden in een stenen tuin, vond hij de lang gezochte schat: vier bollen uit puur goud sprongen in het midden van een rotsje tevoorschijn. Onmiddellijk wist Bollybur dat hij zijn rijk uit de klauwen van de boze roofridders zou terugkrijgen en dat hij weldra zijn teer beminde prinses Bollonia zou kunnen omhelzen. Zijn vreugde was groot.

9/

Maar toen hij met zijn schat wou weglopen verhief zich boven hem op een uitstekend rotspunt de briesende wilde draak. In zijn angst brak koning Bollybur een lange ilextak af waaraan aan het einde grote groene bladeren met scherpe punten waren. Hij wierp hem zo hard hij kon naar de draak. Toen de ilex hem aan de kop raakte versteende hij onmiddellijk. Vandaag nog staat hij daar. Eindelijk waren de dieren in het bos veilig voor hem.

10/

"Koningsplein"

De jonge koning Bollybur kreeg eindelijk zijn mooie prinses Bollonia terug en ze leefden gelukkig en tevreden tot aan het eind van hun leven in het mooiste dal van de Zuid-Eifel. Einde

Nächste Seite

Steen der Wijsheid

Als jullie ons verhaal niet willen geloven dan steken jullie je hand in het gat in de rots (ouders boven). Als jullie hand er uitkomt en ze is pikzwart, dan was het verhaaltje echt gelogen. En? Was het de waarheid?

"Veel plezier op weg naar huis."

Tot kijk!

Rückseite

Start en eindmeet op de parking bij de "Waldsportplatz".